

Geachte abonnee van het Vogeljaar.

Op 22 december 2021 bereikte ons helaas het bericht, dat onze hoofdredacteur Rob Kole plotseling was overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeval. Dit is niet alleen een groot verlies voor zijn familie, maar ook voor het Vogeljaar. Rob heeft op een goede wijze het hoofdredacteurschap uitgeoefend. U heeft iedere keer kunnen genieten van de kwaliteit van ons blad. Het onverwachte overlijden van Rob heeft ons voor een groot probleem gesteld. Hoe gaan wij nu verder met het Vogeljaar? Dit jaar is onze 70ste jaargang, een goede aanleiding om als bestuur en redactie ons af te vragen hoe nu verder. Wij hebben te maken met een aantal problemen. Een nieuwe hoofdredacteur op vrijwillige basis zullen wij niet zo gauw meer vinden. Bovendien hebben wij een voortdurend probleem om goede kopy te krijgen. Rob had hier ook al moeite mee, maar hij beschikte over veel kennis en mogelijkheden zodat dit probleem voor u als abonnee niet altijd opviel. Een anderprobleem wat wij hebben is het teruglopend abonneebestand. Een tijdschrift als het Vogeljaar lijkt hoofdzakelijk populair bij de oudere generatie vogelliefhebbers; daar is natuurlijk niets mee. De opzeggingen voor het tijdschrift komen vooral van abonnees die niet meer het veld in kunnen, zich te oud voelen om het tijdschrift te lezen of het niet meer kunnen lezen. Daarnaast krijgen wij helaas veel overlijdensberichten. Niet alleen het Vogeljaar heeft met dit probleem te maken, het doet zich ook voor bij andere natuurtijdschriften. Na lang overwegen, hebben het bestuur en de redactie van het Vogeljaar besloten om te stoppen met het uitgeven van het Vogeljaar.

De nummers zoals u die per kwartaal van ons gewend bent, zullen dus niet meer verschijnen. Wel gaan wij in ons jubileumjaar 2022 een mooie uitgave maken in boekvorm.

Abonnees, die hun abonnement voor het Vogeljaar voor 2022 al betaald hebben en de abonnees waarvoor het abonnement betaald wordt door hun vereniging, ontvangendit boek `70 jaar Vogeljaar` automatisch. Degenen die hun abonnement nog niet betaald hebben krijgen een exemplaar toegestuurd als zij minimaal € 15 overmaken op bankrekening NL 28 INGB 0000 964 472 ten name van het Vogeljaar. Voor onze abonnees in het buitenland is het bedrag € 39,50.

Het besluit om te stoppen met het Vogeljaar was zeker geen makkelijk besluit, wij doen dat na al die jaren met pijn in ons hart. Wij hopen, dat u begrip kunt opbrengen voor ons besluit.

Met vriendelijke groeten,  
Namens het bestuur en redactie,  
Willem Werkman